



Nieuwsbrief 2019-3

De meester zegt: 'Bid iedere dag, al doe je het zonder woorden, weet je geen reden en vraag je om niets. Maak van het bidden een gewoonte. Mocht het in het begin tegenvallen, beloof jezelf dan de volgende week geen dag over te slaan. En herhaal die belofte om de week. Weet dat je zo niet alleen een hechtere band scheidt met de spirituele wereld, maar dat je zo ook je wil traint. Door bepaalde oefeningen ontwikkelen we de discipline die onontbeerlijk is voor de ware strijd van het leven. De belofte die je jezelf deed vergeten, en een dag later twee keer bidden, daarmee schiet je niets op. Evenmin met zeven gebeden doen op een dag en de rest van de week menen dat je taak er op zit. Bepaalde dingen moeten gebeuren in een zekere mate en in een zeker ritme.'

(een citaat van Paulo Coelho)

Conferentie Charismatische werkgemeenschap

Tijdens de voorjaarsconferentie van de Charismatische werkgemeenschap te Delden bezochten ongeveer 35 deelnemers de workshop "Stilte in je dag brengen" o.l.v. Reintje Stomphorst en Corinne Groenendijk (geestelijk begeleider). In het najaar zal De Binnenkamer daar weer aanwezig zijn.

Workshop psalmzingen

Op twee avonden verzorgde Gert Landman een workshop "Onberijmd psalmen zingen" en hij deed dat ook voor een aantal geïnteresseerde PThU cursisten/studenten. We werken er op deze manier aan dat De Binnenkamer steeds meer bekend raakt en gewaardeerd wordt. Ook in het najaar (11-9, 9-10 en 6-11) zal Gert Landman, voorafgaand aan het avondgebed, het lezen en zingen van

de psalmen inoefenen. Aanvang 20:00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom!

Nieuw Wij

In [Nieuw Wij](#) is onlangs een interview verschenen met Reintje Stomphorst, een van de initiatiefnemers van De Binnenkamer.

Jaarprogramma 2019/2020

De Getijdengemeenschap de Binnenkamer bevindt zich nu in de fase dat het accent komt te liggen op het vormen/opbouwen van de gemeenschap. Een gemeenschap heeft een samenhangende kern nodig. Daar omheen kunnen allerlei 'cirkels' van meer of mindere verbondenheid functioneren. Het definiëren van zo'n samenhangende kern voor de Binnenkamer bevindt zich in een zoekproces. Immers, voor een kloostergemeenschap vormen degenen die in het klooster leven met elkaar het hart van de orde/gemeenschap. De Binnenkamer stelt zich ten doel een ondersteunend verband te zijn voor diegenen die de Regel van de Binnenkamer in acht willen nemen. Ze doen dat niet door te komen wonen op een gemeenschappelijke locatie, maar door een gemeenschapsverband aan te gaan via het internet ofwel, 'het klooster in de cloud'.

Om dit verder te doordenken en uit te diepen willen we met hen die zich op één of andere manier wat nader verbonden voelen met de Binnenkamer een zestal bijeenkomsten beleggen. De thema's worden afgeleid van de twee kernwoorden uit de Regel: Bid en Bemin. Het 'Bid' komt tweemaal aan de orde. De ene keer zal het gaan over het functioneren van de Getijdengebeden op Hydepark en de andere keer over het hoe en wat van het eigen



Nieuwsbrief 2019-3

persoonlijke gebed. Over het “Bemin’ zal het vier keer gaan, namelijk over de vier nadere uitwerkingen in de woorden vreedzaamheid, zorgzaamheid, duurzaamheid en soberheid. We stellen ons voor deze bijeenkomsten in het najaar van 2019 en voorjaar van 2020 te houden. Nadere informatie volgt.

Getijdendiensten

Onlangs boden zich twee nieuwe voorgangers uit de regio aan, die nu regelmatig naar Nieuw Hydepark komen om een dienst te verzorgen. Heb je ook interesse, meld je dan [aan](#). Gert Landman is bereid om je in te werken.

De uitzendingen via het internet verlopen na eerdere opstartproblemen nu vrijwel vlekkeloos. Op de website (in de "kapel") wordt steeds voor de komende dagen aangegeven of er een rechtstreekse uitzending is of een eerdere opname. Je kunt nu via de website voorbeden doorgeven. Deze zullen dan tijdens de eerstvolgende live uitzending (of op een zelf aangegeven moment) uitgesproken worden.

We nodigen je van harte uit om met ons mee te bidden, in de kapel op Nieuw Hydepark, of via de streaming.

Verbondenheid met getijdengemeenschap De Binnenkamer

We krijgen mooie reacties van luisteraars/kijkers. Bijvoorbeeld van Irene Faber: “ik ben elke morgen en avond weer blij dat er een Binnenkamer is.”

Er zijn verschillende niveaus om betrokkenheid te tonen en verder te laten groeien. Subsidiegevers zien dat de opzet van het digitale Klooster in de cloud voldoet aan een behoefte en zijn bereid bij te dragen in de kosten. Een van de voorwaarden daarbij is dat er aantoonbaar steeds meer mensen betrokken raken en zich verbinden aan de gemeenschap, ook financieel.

Een van de subsidiegevers merkt o.a. op: “De Binnenkamer beoogt het gedachtegoed van het getijdengebed te verbinden met het gedachtegoed van het protestantisme in Nederland. Er zijn wel andere initiatieven van protestantse huize, maar die ontberen een regel. Het gaat om een mooi project, waarin op een eigentijdse manier geprobeerd wordt een virtuele kloostergemeenschap vanuit protestants Nederland te vormen.”

Website

We werken voortdurend aan het verbeteren en uitbreiden van onze [website](#). Zo zetten we nu stappen in de ontwikkeling van de functionaliteit voor het Klooster in de Cloud. Via de pagina [Kloosterindecloud](#) ziet u de eerste contouren van ons virtuele klooster. Naast publiek toegankelijke ruimten, zoals de Kapel, zijn er nu ruimtes die alleen toegankelijk zijn als je geregistreerd bent en daarmee je betrokkenheid bij de binnenkamer kenbaar hebt gemaakt. Eenmaal geregistreerd krijg je mogelijkheden om deel te nemen aan e-learnings, discussiegroepen en om contacten te onderhouden met andere leden van de getijdengemeenschap. Met deze functionaliteit zetten we een belangrijke stap in de vorming van de virtuele gemeenschap.