



Wie is wie?

De komende nieuwsbrieven zullen in het teken staan van het voorstellen van onze voorgangers en medewerkers. Achter onze digitale gemeenschap zitten vele betrokken mensen die zich graag aan u voorstellen.

Wilt u ook meewerken aan het organiseren van de getijdengebeden, het werven van leden en het invulling geven aan het retraite-programma van de Binnenkamer? Via de website www.bidindebinnenkamer.nl kunt u zich als vrijwilliger aanmelden.

Van het bestuur

Het Coronavirus beheerst ons hele maatschappelijke en persoonlijke leven op dit moment. We hadden in oktober vorig jaar, toen we met de fysieke bijeenkomsten van de kerngroep startten, niet kunnen denken dat we nu echt een virtuele gemeenschap zouden zijn in deze tijd! Want de bijeenkomsten worden nu on-line voortgezet. Het was erg waardevol om via de participantenruimte in Klooster in de Cloud elkaar wekelijks te schrijven in de tijd voor Pasen. Ook is het fijn dat de getijdengebeden gewoon doorgaan en we meer leden hebben gekregen via de publicaties op Facebook en de advertentie in Trouw. De Lectio Divina bijeenkomsten van ds. Jos de Heer met ca. 25 deelnemers zijn tijdelijk opgeschort.

Als Klooster in de Cloud willen we een virtuele vorm van samen optrekken als gelovigen aan de hand van de leefregel initiëren. Juist nu in deze tijd is het belangrijk om terug te vallen op de leefregel Bid en Bemin en elkaar zo te ondersteunen in geloof. We zullen daarom ook de komende maand onderzoeken welke vorm van on-line meditatie we kunnen aanbieden. We informeren u graag binnenkort daarover.

Om ons werk te kunnen continueren, is het van belang dat we een gemeenschap vormen met leden. U kunt op verschillende wijzen verbonden zijn met de getijdengemeenschap: als vriend/donateur, als participant, als aspirant kernlid en als kernlid. Zie hiervoor de website. Kunnen wij op u rekenen?

Gegevens

Stichting Getijdengemeenschap *de Binnenkamer*
IBAN: NL 70 TRIO 033 894 2580 / KvK: 7092 4120 /
ANBI/RSIN: 858 512 889
info@bidindebinnenkamer.nl
www.bidindebinnenkamer.nl
Via Facebook: Klooster in de cloud

Bestuur Stichting Getijdengemeenschap *de Binnenkamer*

Jan Bodisco Massink, voorzitter / Wim den Braber,
secretaris en penningmeester / Reintje
Stomphorst, adviseur / Nel van Houwelingen,
ondersteuning stichtingsbestuur

Even voorstellen

Nel van Houwelingen

"Mij inspireert de rust en aandacht die van de getijdengebeden uitgaan. Die inspirerende en liefdevolle gesprekken onderling."



Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben Nel van Houwelingen (68 jaar) en ik woon in Breukelen. Ik was secretaresse, maar krijg nu AOW en pensioen.

Op welke manier ben je betrokken bij de Binnenkamer?

De laatste jaren voor mijn pensioen werkte bij het Landelijk Diensten Centrum van de Protestantse Kerk. Via via leerde ik Reintje Stomphorst kennen, de initiatiefneemster van De Binnenkamer. Zij zocht secretariële/ administratieve ondersteuning en zo ben ik inmiddels al ruim 3 jaar betrokken bij bestuurlijke en allerlei andere zaken van De Binnenkamer.

Ik ben dankbaar om wat met geduld en doorzettingsvermogen bereikt is in de afgelopen jaren. De groep meelevende luisteraars en betrokken vrijwilligers groeit gestaag. Dat houdt de moed erin!

Jaap Doolaard

"Ik wil proberen me erop toe te leggen dat de Binnenkamer voor mij een inspiratieplek wordt waar mijn geloofs- en gebedsleven verdieping zal vinden."

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

"Mijn naam is Jaap Doolaard, ik ben geboren in 1945 en emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Ik ben als zodanig nog actief dat ik voorge in kerkdiensten, deel uitmaak van enkele besturen en een werkgroep betreffende Pastoraat en Gezondheidszorg. Ik ben namelijk ruim twintig jaar werkzaam geweest als geestelijk verzorger, de overige twintig predikantsjaren was ik werkzaam als gemeentepredikant in Wildervank, Amsterdam en Amstelveen."



Op welke manier ben je betrokken bij de Binnenkamer?

"Bij de Binnenkamer ben ik betrokken als medewerker en probeer dat te integreren in mijn dagelijks leven, onder meer door in de gebedsdiensten voor te gaan en mee te doen aan de ontwikkeling van het klooster in de cloud."

Jacqueline Snijders

“De Binnenkamer biedt naast de getijdengebeden ook een programma aan van meditatie. En als kerngroep bevragen we elkaar over ons gebedsleven. Het is fijn om dit met deze groep mensen te delen die op hetzelfde level zitten.”



Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben Jacqueline Snijders, 48 jaar, en in het dagelijks leven projectmanager bij een Scandinavische stoelenfabrikant in Rotterdam. Mijn voorliefde gaat uit naar schrijven. Voor het werk wel handig, want ik schrijf in op Europese Aanbestedingen voor het bedrijf. In mijn vrije tijd doe ik vrijwilligerswerk voor de kerk in de werkgroep Communicatie, de redactie van de wekelijkse zondagsbrief, maar ook het verenigingsblad van de volkstuin neem ik voor m'n rekening. Ik was blogger voor MijnKerk.nl. Verder organiseer ik spirituele reizen naar o.a Taizé, Iona en Assisi en leid ik mede de meditatiekringen in de kerk.

Op welke manier ben je betrokken bij de Binnenkamer?

Ik ben sinds vorig jaar betrokken bij de Binnenkamer toen er gestart werd met het vormen van een kerngroep. Ik heb reeds sinds mijn jeugd veel kloosterweekenden voor jongeren georganiseerd en ben de kloostertraditie gaan waarderen. De getijdengebeden op vaste tijden, het zingen, de stille tijd, ik miste het altijd als ik thuis het drukke leven weer inging. Ik kreeg via mijn predikant ds. Corinne Groenendijk weet van het digitale klooster de Binnenkamer, die toen iemand voor de pr (social media) zocht en een digitale gastenpastor om nieuwe leden welkom te heten. Toen was het gauw beklonken! Ik probeer op Facebook met het delen van artikelen, gebeden en inspirerende teksten mensen te inspireren en te betrekken bij Klooster in de Cloud. Heb je onze pagina al 'geliket'?

Gert Landman

“Mijn naam is Gert Landman en ik ben predikant; ook na mijn pensioen actief met liederen, liturgie en invalwerk.”



Op welke manier ben je betrokken bij de Binnenkamer?

“Als voorganger in één à twee getijdendiensten per week, als bestuurslid en ik heb het liturgiemodel onder mijn hoede.”

Wat inspireert je in relatie met de Binnenkamer?

“Ik vind het prachtig om mensen thuis te steunen met bidden; het kloostergebed is een mooie vorm daarvoor. Zelfs als er in de kapel verder niemand is, doe ik dit graag, het raakt ook mijzelf. Ook vind ik het mooi om studenten wegwijs te maken in deze manier van dagelijks bidden.”

Barend Samsom

“Reintje Stomphorst vroeg mij om mee te bidden en mee te zingen in de kapel van Nieuw Hydepark. Dat heb ik meerdere keren gedaan en dat deed me goed, waarna andere voorgangers mij al spoedig vroegen om ook voorganger te worden.”



Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

“Mijn naam is Barend Samsom en ik ben 77 jaar. Ik woon in Driebergen en ik ben getrouwd met Elly. We hebben drie kinderen en vier kleinkinderen. Ik ben opgeleid tot socioloog/econoom en heb jarenlang als leidinggevende gewerkt in de welzijns- en gezondheidszorg, gecombineerd met vrijwillige bestuursfuncties en ambtsdragerswerk in de kerk. Inmiddels doe ik vooral vrijwilligerswerk en klusjes voor de praktijk van mijn vrouw.”

Wat inspireert je in relatie met de Binnenkamer?

“De vaste liturgie, de discipline van de dagelijkse gebeden en de stilte en rust tijdens de gebeden helpen mij mijzelf te richten op God en op de goede dingen in het leven. De lofprijzing uit te voeren met en voor andere mensen is mooi om te mogen doen. Ook als ik alleen in de kapel het gebed doe, wat vaak het geval is, weet ik mij verbonden met anderen.”

Theo Witkamp

“Wij vieren met onze cursisten al jaren morgen- en avondgebeden in de kapel van Hydepark en participeren nu graag in de avondvieringen van de Binnenkamer.”

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

“Mijn naam is Theo Witkamp en ik ben Hoofd Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit (CBS) van de Protestantse Theologische Universiteit, voorheen het Theologisch Seminarium Hydepark, later het Seminarium van de Protestantse Theologische Universiteit.”

Wat inspireert je in relatie met de Binnenkamer?

“De morgen- en avondgebeden.”



Frits de Zwaan

"Ik begeleid op de piano bij de dinsdagochtendvieringen en ga ook voor als er geen voorganger aanwezig is."



Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

"Mijn naam is Frits de Zwaan, gepensioneerd wiskunde-docent, amateur-musicus op piano en viool en ik zing graag."

Wat inspireert je in relatie met de Binnenkamer?

"A. de prachtige ruimte; B. de mooie liturgie; C. het verrassingsmoment: ben je met z'n drieën (me, myself and I) of zijn er meer bezoekers? D. het al dan niet gezamenlijk gebed."

Hierheen Adem

Hierheen, Adem, steek mij aan,
stuur mij uit jouw verste verte
golven licht.

Welkom armeluisvader
welkom opperschenker
welkom hartenjager.

Beste tranendroger
lieve zielsbewoner
mijn vriend mijn schaduw.

Even rusten
voor tobbers en zwoegers, voor
krampachtigen een verademing, ben je.

Onmogelijk mooi licht,
overstrom de afgrond
van mijn hart, jou zo vertrouwd.

God ben jij, zonder jou
is alles nacht en ontij,
wreedheid, schuld,

maar jij maakt schoon.
Verflenst mijn bloemen – geef water
zalf mijn wonden.

Stijf sta ik, toegang verboden,
ijzig. Ontdooi mij, koester mij.
vreemd ga ik, zoek mij.

Ik zeg ja jij, doe nee.
Vergeld mijn twijfel met vriendschap
zeven maal duizend maal.

Niets ben ik zonder jou.
Dood wil ik naar jou toe.
Dan zal ik lachen.

*Huub Oosterhuis – naar de pinkstersequens 'Veni sancte Spiritus'
Uit het Nieuwe Liedboek, blz. 1143*

